

Vaarwel mijn zoon, vaarwel mijn broer, vaarwel Philippe,
Het gevoel van hadden wij maar ...
En het geknaag van spijt
Konden wij nog maar eventjes
Maar even, zijn wij kwijt.

Zijn wij lief genoeg geweest?
Wat was onze laatste daad?
Wat moeten wij toch met later
Als later niet bestaat?

Philippe Mertens

1967 - 2021

De familie dankt iedereen voor hun steun en medeleven,
hun woorden van troost.
Speciale dank aan de volledige kerkgemeenschap en priesters van Nivelles,
aan leerkrachten en leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut
en Virgo Sapiens voor hun vriendschap.
Dank ook aan de afdeling intensieve zorgen van Jolimont
voor de goede zorgen waarmee ze Philippe hebben omringd.

Uw rouwbetuigingen zijn welkom op volgend adres:
Augusta Bonnast – Rodestraat 48 – 1652 Alsemberg.
Condoleren kan ook op www.partous.eu.



Vroom aandenken aan

Philippe Mertens

Geboren te Halle op 3 november 1967

Overleden te La Louvière op 2 april 2021

gesterkt door de Ziekenzalving

Priester gewijd op 5 oktober 1996

Priester te Nivelles

Leraar in het Sint-Godelieve-Instituut te Lennik

en Virgo Sapiens te Londerzeel

*Nog nooit hadden wij zoveel verdriet
dan op het moment dat jij deze wereld verliet.*

*Nooit meer hier
maar altijd bij ons.*

Dit melden U:
zijn ouders

Georges^(†) en Augusta Mertens – Bonnast

zijn zus en schoonbroer

Nathalie Mertens en Stefan Pelckmans

zijn petekinderen

Emilie en Elisabeth Pelckmans

De familie Mertens en Bonnast

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

**Als ik van mijn tranen een trap kon bouwen
en van alle herinneringen een brug...
Dan klom ik naar de hemel en haalde je terug.**

**De afscheidsliturgie vindt plaats in intieme familiekring
op zaterdag 10 april 2021 om 11u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Alsemberg.
Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats
van Alsemberg.**

De plechtigheid kan gevolgd worden via livestream :
<https://partous.eu/home-nl/rouwberichten/>